

Eén vlucht terug

een vlucht terug
niet vluchtig
maar gecontroleerd

zonder zelfkritische gedachten
die de waan van jouw dag beheerst

controlerend staar je
naar het dakraam
van je slaapkamer

achter het glas
is de zon
een blauwe lucht

dat is wat je nu ziet
niet wat je zag

jij kijkt naar de weerspiegeling van jezelf
en je gaat alles af

je gaat af
maar het is je eigen show

ga op!
pak ze in!

je stond een tijdje naar het raam te turen
het raam waarin je jezelf zag

maar je jezelf niet meer herkende
ze is iemand anders
zonder die geforceerde lach

ze pakte de foto van het raam

deed het raam open
en liet het wapperen door de wind

alsof ze afscheid nam van haar vroegere zelf
als kind

zo had het gevoeld
om opnieuw te beginnen

een keuze te maken
waardoor stilstaan onmogelijk was

jij bent terug
de gedachten weg

kijk om je heen
zie de zon
de blauwe lucht
dat is je nieuwe waarheid

dit is nu wat je kent
het ritme dat jouw lichaam
zelfs zonder zintuigen
direct herkend

door één keuze

probeer, verlies, verzot, verleer, verlaat
maar bovenal
verlos

verlos jezelf van de gedachte
dat je niet meer opnieuw met dit rijje kan beginnen
want dan zal alles anders voelen
en zal jij het leven weer opnieuw beminnen